

GREVIE BACKAR

Området domineras av rullstensåsar som ringlar sig fram likt långa ormar. Utsikten över landskapet och Skälderviken är på sina håll fantastisk. Stora delar av Grevie backar är öppna betade områden men här finns också några mindre skogspartier, enfälader, åkrar och våtmarker. I områdets västra del rinner Tinabäcken som fått sitt namn av att den aldrig fryser till.

Floran är varierad med en rikedom av blommande örter och träd från tidig vår till sen sommar. En skönhetsupplevelse utöver det vanliga är de tusentals backsippor som färgar sydsluttningarna blåviolettera under mitten/sista halvan av april.

Spåren av mänsklig verksamhet är många och sträcker sig över en lång tidsperiod från bronsålder fram till nutid.

1 och 4. Gravfält - Människor har vistats här sedan förhistorisk tid. Det vet vi eftersom området är fullt av gravar från både brons- och järnålder (1800 f Kr - 1050 e Kr). Här hittar du stensättningar, högar och resta stenar, ibland samlade till små gravfält. Vi vet ännu inte var de gravlagda människorna hade sina bosättningar, men förmodligen var de belägna i närheten av gravarna. 1998 påträffades en gravurna full med brända människoben. Den hade eroderats fram i en rasbrant där en liten markväg skär igenom en av rullstensåsarna.

2. Fingals dal - Fingals dal kallas ett litet område i väster som berättar om glada händelser. Numera växer här träd som bildar en liten skogsdunge, men tittar du efter i marken hittar du rester av en dansbana som utnyttjades flitigt på 1920-talet.

3. Körbärsdalen - Här hittar du i maj körbärsträd i full blom och kabblekan solgult lysande. Små torpruiner och ett alldeles sagolikt torp.

5. Fägata - Att Grevie backar utnyttjats som betesmark även i äldre tider kan vi bland annat se genom den Fägata som i stora delar är bevarad från en gårdsgrund till bygränsen mellan Hålarps och Ängelsbäcks byar. Det var på fägatan som man ledde ut djuren från inägorna kring byn till utmarken.

6. Hålvägar - Det finns även andra rester av "vägar" i området som framträder tydligt och det är hålvägar. Namnet har uppkommit genom att de under lång tids användning gröpt ur marken och blivit skålformade. De flesta är förmodligen från historisk tid, men några kan mycket väl vara förhistoriska.

7. Rönneflo - Rönneflo kallas en vattensamling i slingans södra del. Enligt sägnen ska här ha legat en kyrka som på grund av människornas ondska sjönk till botten. På 1950-talet utnyttjades Rönneflo flitigt som hockeyarena vintertid av Grevies ungdomar.

8. Långahålorna - Två dödisgröpar som har uppkommit genom att isberg blev kvar sedan övrig is smält undan. När isberget så småningom smälte uppstod hålorna i marken. Stenar och annat material som tidigare suttit infrosna i isen hamnade på botten av hålan. Det sägs att härifrån hämtade man den sten som användes vid uppförandet av Grevie kyrka, under tidig medeltid.



Från Båstad kör du mot Ängelholm på väg 105 ca 6 km. I Nötte backars nedförslut tar du av till höger mot Grevie. När du kommer fram till Grevie, ta därefter till höger mot Förslöv. I fyrvägskorsningen fortsätter du rakt fram mot Killebäckstorp. Efter ca 2 km kommer du fram till en korsning, sväng vänster och kör ca 300 m. Du är nu framme vid Grevie backar och P-platsen på vänster sida.

